



Onderweg

Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout
Nummer 2, 42e jaargang, februari / maart 2019

Start profielcommissie

Diaconaal opbouwwerk

Terugblik kerkasiel

Gezellige high tea

Colofon

Dit kerkblad wordt uitgegeven door de wijkgemeente Archipel-Benoordenhout. Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag, tel. 070-3245778

Redactie:

Anne-Helene Borgts-Kooijmans (eindredacteur), Corrie Kleijnendorst, Peter Sas

Administratie-adres/bezorging/abonnementen:

Kerkelijk Bureau, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, tel.: 070-3245778

Bijdragen Onderweg:

NL69INGB0000246128 t.n.v. Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel onder vermelding van 'Bijdrage Onderweg'.

U kunt uw kopij tot uiterlijk op de aangegeven data vóór 12.00 uur inleveren. U kunt de kopij sturen of mailen naar ahborgts@gmail.com én naar het Kerkelijk Bureau: Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC, Den Haag, duinvre@xs4all.nl. Bij het onderwerp graag vermelden 'kopij Onderweg'.

Wilt u informatie op de website laten plaatsen, neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau, duinvre@xs4all.nl.



Foto voorzijde van Klaas Salverda.



Data Onderweg 2019

Nummer

- 3
- 4 (dubbelnummer)
- 5 (dubbelnummer)
- 6
- 7

Deadline

- 13 maart
- 10 april
- 12 juni
- 14 augustus
- 11 september

Verschijningsdatum

- 26 maart
- 23 april
- 25 juni
- 27 augustus
- 24 september

Spellenmiddag!
16 maart van 16.00 tot 19.00 uur
Leuk om mensen te leren kennen en samen leuke spellen te spelen
Voor jong en oud!!
Dit alles onder het genot van een heerlijke kop soep!

Meditatie

Vriendschap

Wat is vriendschap? Als we die vraag aan elkaar zouden stellen dan denk ik dat de antwoorden heel verschillend zouden zijn. Ingegeven door ervaringen. Positieve en negatieve. Als we teleurgesteld zijn in het leven door mensen die we als vriend of vriendin beschouwden, dan zal die ervaring 'vriendschap' anders kleuren, dan wanneer we warme en betrouwbare vrienden om ons heen hebben. En daar komt nog bij, dat wanneer het goed met je gaat en het leven je toelacht, het makkelijker is om vrienden te maken, dan wanneer het je tegenzit, je aan lager wal bent geraakt. Het is immers veel fijner te delen in iemands succes, dan in iemands ongeluk.

Gebruikers van facebook hebben vaak vele 'vrienden', waarbij ook de mogelijkheid bestaat iemand te 'ontvrienden'. Afhankelijk van hoe je facebookvrienden zich ten opzichte van jou gedragen. Vrienden als gebruiksvoorwerpen, je maakt er gebruik van zolang het leuk of nodig is. Je verwijderd ze wanneer dat je beter uitkomt.

Wanneer we zo'n beeld van 'vriendschap' voor ogen hebben, dan is dat een andere vriendschap dan waarover het in de Bijbel gaat. Ik zou zo'n vriendschap een burgerlijke vriendschap willen noemen, een vriendschap gebonden aan conventies, aan normen en aan waarden. We hebben 'vriendschap' dan gevangen in een definitie. Wie in onze definitie past is onze 'vriend'.

In de Bijbel wordt op een andere wijze gesproken over vriendschap. Abraham wordt Gods vriend genoemd en Israël Gods oogappel. Ook David en Jonatan worden vrienden genoemd. Een vriendschap van bijzondere aard. Bijzonder om wat het was, maar ook vanwege het unieke karakter ervan. Nergens in de Bijbel wordt zo liefdevol gesproken over een vriendschap tussen twee mensen, als over die tussen David en Jonatan. Het is een zielsverwantschap die gekenmerkt wordt door een aantal karakteristieken:



Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606 – 1669), Davids afscheid van Jonathan

- het onverwachte: de vriendschap lijkt David en Jonatan te overkomen;
- de intensiteit: David noemt de vriendschap met Jonatan een groter wonder dan de liefde met een vrouw;
- het onvoorwaardelijke: Jonatan redt het leven van David, met gevaar voor eigen leven, en als kroonprins gunt hij David het recht op de troon van zijn vader Saul.

De verklaring voor de vriendschap tussen David en Jonatan is wel gezocht in hun homoseksuele gevoelens voor elkaar. Maar deze duiding doet geen recht aan de zielsverwantschap tussen beiden, een verwantschap die verder gaat dan de liefdesrelatie tussen man en vrouw, man en man en vrouw en vrouw. Het is een relatie met een eigen karakter en betekenis. Zij is door God gewild en tot stand gekomen. Onverbreeklijk en vol van kracht.

Jezus zegt: "Ik noem jullie vrienden." Dat zegt Hij tegen zijn leerlingen, Galileeërs, mensen zoals David van lage komaf. Herders, boeren en landarbeiders. Mensen van minder allooi, knechten. Tegen hen zegt Jezus: "Ik noem jullie vrienden". De vriendschap die hier benoemd wordt door Jezus, is een vriendschap die je overkomt. Het was er niet, maar omdat Jezus het zegt, is de vriendschap er.

Wie de gemeente van Christus op grond hiervan kenmerkt als een gezelschap van vrienden die elkaar gekozen hebben, die heeft het mis. We ontmoeten elkaar in de gemeente, in de herkenning van de vriendschap van Jezus, die ons kiest. Onze verbondenheid met elkaar vindt haar grond in de vriendschap van Jezus, met ieder van ons. Daarmee zijn we nog geen vrienden van elkaar. Door de vriendschap van Jezus hebben we elkaar cadeau ge-

kregen, een cadeau - laten we eerlijk zijn - waar we niet altijd blij mee zijn.

Het geheim van echte vriendschap tot elkaar ligt in het doen wat Jezus van ons vraagt. Door elkaar lief te hebben, zoals Hij ons heeft liefgehad en liefheeft. Door zijn ziel, zijn leven in te zetten voor ons. "Ik noem jullie vrienden." Wie zich ervoor open stelt, krijgt deel aan de ervaring van David en Jonatan, een vriendschap die zich uitdrukt in een verbond voor het leven.

Jezus noemt zijn leerlingen vrienden. Ook Judas, ondanks zijn verradersrol. Van één leerling wordt gezegd dat Jezus Hem in het bijzonder liefhad. Hij wordt niet met name

genoemd. In deze onbekende mogen wij onszelf herkennen. Wij worden van toeschouwer tot leerling gemaakt. Een leerling van wie aan het geopende graf gezegd wordt: "hij geloofde".

Wanneer het ons lukt ons met deze leerling te identificeren, wat betekent dit dan voor onze omgang met elkaar en onze opdracht in de wereld? De onbekende leerling is dan geen onbekende meer, maar degene die gelooft en die vriendschap zoekt te sluiten met allen die geloven.

Door, aan het begin van de lijdens-tijd, de voorbereidingstijd voor Pasen, de tijd van inkeer en ontvankelijkheid, ons open te stellen voor

Hem die ons als vriend wil ontmoeten, worden wij uitgenodigd onze zielsverwantschap met Hem en elkaar te ontdekken. Hij die zijn ziel verbonden heeft aan ons en zijn leven daarvoor heeft ingezet, heeft ons daarin alles gegeven wat nodig is om in vriendschap met elkaar te leven.

De mogelijkheid tot echte vriendschap vindt haar grond in kruis en opstanding van onze Heer, als hoogste daad van liefde. Ware vriendschap ontstaat, waar wij dit tot een alles bepalende ervaring kunnen maken in de ontmoeting van elkaar. Immers, waar liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen!

Ds. Jaap van de Meent



'Kerkvrienden' tijdens de high tea



Gemeenteberichten...

Onder dit kopje was u gewoon geïnformeerd te worden over wat er gaande was en het wel en wee in de gemeente. Dat hoop ik in de komende nummers van Onderweg ook te doen. Op dit moment heb ik nog weinig te melden. Ik beperk mij daarom tot de start van mijn (pastorale) werk.

Hoewel ik al vanaf eind oktober jl. aanwezig was bij overleggen en vergaderingen, is mijn contract op 1 december vorig jaar ingegaan. Inmiddels weet ik al aardig de weg in de gemeente en in de wijk. Ik voel mij zeer welkom in uw midden en ervaar de gemeente als warm en betrokken.

Bezoeken

De afgelopen weken heb ik een begin gemaakt met het bezoekwerk. Dit hoop ik geleidelijk uit te breiden. De bezoeken zijn bedoeld om kennis te maken. Zo hoop ik zo veel mogelijk gemeenteleden te leren kennen. Daarnaast biedt het mij de mogelijkheid zicht te krijgen op wat er leeft in de gemeente. De ervaring leert dat van hieruit ook aan het pastoraat invulling kan worden ge-

geven. In goede gesprekken komen de pastorale vragen en zorgen vaak vanzelf naar boven.

Pastoraat

In het beleidsplan van de gemeente wordt pastoraat in zijn kern omschreven als "het doorgeven van de liefde en de troost van Christus en het bemoedigen van elkaar in ons geloof". In deze omschrijving wordt er vanuit gegaan dat de Bijbelse verkondiging in de eredienst zich pastoraal laat vertalen in gelovig omzien naar elkaar als opdracht voor alle gemeenteleden. Predikant, pastorale ouderlingen en Team Meeleven hebben in het pastoraat een eigen taak en verantwoordelijkheid, maar staan er dus niet alleen voor. Hetzelfde geldt voor de diaconen.

Dit alles gaat echter niet vanzelf. Het ondersteunen van het pastorale werk beschouw ik dan ook als een belangrijk deel van mijn taak in de gemeente. Daarnaast heb ik dus ook een eigen uitvoerende taak. U kunt dan ook, wanneer daartoe reden is, een beroep op mij doen: 06 204 98 002 of contact@jaapvandemeent.nl.

Ds. Jaap van de Meent



Start van de profielcommissie

De profielcommissie is in januari van start gegaan, zoals Ruerd Ruben op 6 januari na de dienst al aankondigde. De profielcommissie bestaat uit: Guus Boelens, Madelief Hohé, Jaap van de Meent, Wietske Nutma, Teun Ritzema, Ruerd Ruben, Aart Stevens, Jan Suyver, Deborah Zwaanswijk en ondergetekende.

Doel van deze commissie is om twee profielen te beschrijven: een gemeenteprofiel en een profiel voor de te beroepen predikant. In de eerste twee bijeenkomsten heeft de commissie vragen over het gemeenteprofiel besproken zoals: wat is, in de loop der jaren en ook nu nog, het meest 'eigen' aan de gemeente geweest? Aan de hand van het gemeenteprofiel zal de commissie in de komende bijeenkomsten een profiel voor de predikant opstellen.

In maart zal de commissie een voorstel voor de profielen voorleggen aan de kerkenraad, die de profielen vaststelt in een voorgenomen besluit. Daarna zal op zondag 24 maart na de dienst een gemeenteberaad zijn, waarin u wordt geïnformeerd en gekend over het voorgenomen besluit. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

De reacties van 24 maart worden door de commissie verwerkt in een definitief concept-profiel, dat door de kerkenraad in april wordt vastgesteld. Daarmee is de taak van de profielcommissie klaar en kan de (nog te benoemen) beroepingscommissie aan de slag!

Hartelijke groet,
Tineke van Bommel-Reehoorn

Van uw pastorale ouderlingen

Team meeleven

Hoe moet je als kerk de contacten met je leden warm houden? Eén van de wijzen waarop we dat in onze gemeente proberen te doen, is met aandacht geven door het Team Meeleven. Naar ik hoop is dit voor velen van u bekend.

Dat team is een grote groep vrijwilligers die samen met de pastorale ouderlingen het contact tussen de kerk en de gemeente vorm en inhoud wil geven. Dat kan natuurlijk op veel manieren. We kunnen veel, maar helaas niet alles. Zo is de aandacht van het team vooral gericht op de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder.

In beginsel proberen we allen in elk geval op hun verjaardag een gelukwens te sturen en bij bijzondere verjaardagen extra aandacht te geven. Daarnaast is het team ook 'ogen en oren' van de pastorale ouderlingen die van hun kant aandacht aan de gemeenteleden geven. Een lange lijst wordt elke maand opgesteld met wie er jarig zijn en

wie daar aandacht aan besteedt. Soms merk je als teamlid dat er naar je uitgekeken wordt, maar het gebeurt ook dat een jarige zich nauwelijks realiseert dat hij/zij lidmaat is. Soms is het contact verrassend, een bezoek bijzonder. Maar het kan ook lastig zijn. In al die contacten moet het team ondersteund worden.

Tweemaal per jaar komt het hele team samen. We overleggen, horen en leren hoe we ons werk het beste kunnen doen. Hoe om te gaan met verdriet, boosheid, of wat er soms zomaar voor je wordt neergelegd.

Op 24 april is het weer zover; de bijeenkomst van het Team Meeleven. Deze keer onder leiding van Dominee Jaap van de Meent, onze interim-predikant. Wij kijken uit naar die avond.

Annemie van Gend-Besier

Contactgegevens

Jan Willem Thijs
Van Diepenburchstraat 96, 2597 PW
070 3248896, jwt@kpnmail.nl

Jenny du Pon
Bezuidenhoutseweg 65-81, 2594 AC
070 2162181, jdupon@ziggo.nl

Annemie van Gend
Benoordenhoutseweg 78, 2596 BC
070 3242658 / 06 5115 7397
annemiebesier@hethaagsebos.eu

Zij richten zich vooral op gemeenteleden van 70 jaar en ouder.

Monique de Kruijf
Benoordenhoutseweg 275, 2596 BJ
06 13703816 (ook Whatsapp),
moniquedekruijf@ziggo.nl

Ruerd Ruben
Waaltdorperweg 51, 2597 HP
070 3264060, ruerd.ruben@wur.nl

Deze twee zijn er vooral voor de groep vijftigers en zestigers.

Jeugouderling

Daniël Akkerman
Ruychrocklaan 92, 2597 ER
06 27024043,
dpakkerman@gmail.com

Vacature

groep dertigers en veertigers



Van de diaconie

Even bijpraten over het Diaconaal Opbouwwerk.

Het is alweer even geleden, 11 november om precies te zijn, dat ik in de gezamenlijke dienst in de CTK een zegen ontving. Tijd om eens wat van me te laten horen!

Wat heb ik in de tussentijd gedaan

De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met inwerken, zowel in de organisatie als in de twee wijkgemeenten. En dat betekent vooral: zicht krijgen op wat deze functie inhoudt en hoe ik de (maximaal 6!) uren in kan zetten. En ik moet u eerlijk zeggen: dat is nog niet zo eenvoudig. Het geringe aantal uren werkt belemmerend bij het ontwikkelen van nieuwe plannen. Voeg daarbij dat wij als kerk een organisatie vormen met een eigen dynamiek en dat ik vanuit Stek een onderdeel van nog weer een andere organisatie ben en u begrijpt: hier liggen uitdagingen! En dan heb ik het nog niet eens over het leren kennen en samenwerken met de wijk...

Speerpunten

Gelukkig zijn er een tweetal speerpunten helder:

- De statushouders (Nieuwkomers is een betere term) aan de Waalsdorperweg;
- De groep 'eenzame ouderen'.

Nieuwkomers

De begeleiding van het maatjesproject Nieuwkomers heb ik in navolging van Robin opgepakt. Wat opvalt zijn de grote problemen waar deze mensen in onze bureaucratische samenleving tegenaan lopen. Er is eigenlijk geen enkele instantie die de eindverantwoordelijkheid op zich neemt rondom het inburgeren. Kennelijk is de overheid hier ook tegenaan gelopen, want in de toekomst gaat dit veranderen. Dan krijgt elke nieuwkomer iemand die de inburgering coördineert. Tot die tijd zoeken we met elkaar onze weg in het doolhof van instanties en regelingen. Bijzonder is het om te ontdekken en te zien hoe er speciale banden ontstaan tussen de maatjes en de nieuwkomers. De jarenlange trouw in de contacten werpen hun vruchten af, over en weer!

Ouderen

Het tweede speerpunt vereist het nodige overleg en de nodige samenwerking in de wijk. Het valt niet mee om eenzame ouderen op het spoor te komen. Want niemand komt er graag voor uit dat hij of zij eenzaam is. Ook in Benoordenhout is er veel verborgen leed: achter de voordeur van een mooi huis kan het zomaar zo zijn dat al het geld in de stenen zit en er niet veel te besteden is. Zo kan iemand, zeker een oudere, in een sociaal isolement raken. Om deze mensen te kunnen helpen, is het belangrijk om als organisaties in de wijk de handen ineen te slaan en van elkaar te weten wie wat doet en wie welke mensen kan bereiken. Dat vraagt dat we elkaar als vertegenwoordigers van instanties kennen. En dat we gebruik maken van elkaars werkwijze. De kerk heeft goede papieren in deze! Het lijkt goed om de komende tijd met elkaar een - bescheiden - lijn uit te stippelen om zo de diaconale opbouwuren die hiervoor bestemd kunnen worden zo goed mogelijk in te zetten. Dat vraagt een helder omschreven doel, met goede uitgangspunten. Wordt vervolgd dus!

Met een hartelijke groet,
Jorine de Klerk, 06 58070043
Diaconaal opbouwwerker; In de regel werkzaam op di en do.

Collecten in maart

In de 40-dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Daarom zetten we ons in om mensen die het moeilijk hebben nieuwe hoop en kracht te bieden.

10 maart - Cuba

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.

17 maart - Binnenlands Diaconaat

Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Via organisaties als Gevangenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie.

24 maart - Kinderen in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daarvan mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school.

High tea, 10 februari



Monique Varma gaf een prachtige lezing over twee vrouwelijke kunstenaars: Thérèse Schwartze en Sientje Mesdag.



Werelddiaconaat

KERK IN ACTIE

Bak een nieuwe taart op zondag!

De veertigdagentijd zijn de veertig dagen voor Pasen. Startend op Aswoensdag zijn het eigenlijk 46 dagen. De zondagen tellen niet mee: de zondag is namelijk een feestdag.

En bij een feest hoort taart. Hieronder staat een recept van een bananentaart. Meer taartrecepten kunt u vinden op de website van Kerk in Actie. We vieren op zondag het begin van de week.

Cubaanse bananentaart

Ingrediënten

- 100 gram boter
- 50 gram rietsuiker
- 3 stevige bananen
- 9 plakjes diepvriesbladerdeeg
- 200 gram mascarpone
- snufje kaneel



Zo maakt u het:

1. Verwarm de boter met de suiker tot deze is opgelost en laat de saus op lage stand karamelliseren tot een goudbruine kleur. Roer ondertussen niet in de saus. Giet de karamel in de taartvorm en laat even afkoelen.
2. Verwarm de oven voor op 195°C.
3. Pel de bananen en snijd ze in ongeveer 1 cm dikke, langwerpige schuine plakken. Leg de plakken in een waaivorm op de karamel.
4. Vorm een vierkante lap van de bladerdeeg op het werkblad en duw de randen goed op elkaar. Leg de lap over de bananen en knip de randen rondom bij, maar ruim genoeg om het deeg naar binnen te duwen.
5. Bak de taart in circa 25 minuten goudbruin. Laat even afkoelen en keer dan voorzichtig om op een groot bord. Zet de taart in de koelkast zodat deze kan afkoelen.
6. Klop vervolgens de mascarpone* los en verdeel over de afgekoelde taart.
7. Bestrooi de taart met de kaneel

* Variatietip: roer wat rum of stroop door de mascarpone voor een echt Cubaans tintje!

Er staan nog zes andere taarten voor de zondagen van de 40-dagentijd op de website van Kerk in Actie. Daar kunt u tevens de landelijke 40-dagenkalender bestellen (gratis).

Eric Ebbink



Verslag van het kerkasiel in de Bethelkapel

In januari sprak ik met Anne-Helene af om een tekst over het kerkasiel in te leveren. Hoe verloopt het, wat maak je mee en meer. Dat wordt het dus niet, ik kan nu een verslag over het kerkasiel schrijven! Het is zomaar plots afgelopen. Met een prachtige uitkomst; niet alleen het gezin Tamrazyan mag hier blijven, maar ook honderden gezinnen die in de afgelopen jaren tevergeefs een beroep op het kinderpardon deden.

Coördinator

Ik ben een kleine twee maanden coördinator geweest. Mijn diensten waren vooral vroeg in de ochtend of 's avonds na acht uur. Ik heb het twee keer 's nachts gedaan, daarna was ik dagen van slag, dus dat was het niet voor mij. Iedere keer dat ik in de Bethelkapel was, vulde ik op het schema op de laptop mijn uren in, met mijn agenda ernaast. Ik ben zo vaak mogelijk geweest, twee tot vier keer per week. Waarom? Omdat het diaconie ten top was, en eigenlijk ook wel verslavend!

Wat we deden als coördinatoren? Er moest aangebeld worden, dus deur open of deur dicht. Jassen links ophangen, vragen of de bezoekers hun naam, woonplaats en tijd van aankomst wilden opschrijven en zich dan in de kamer rechts bij mij voegen. Velen liepen meteen door naar de kapel. Sommigen bleven in de kamer waar we zorgden dat er altijd koffie was, warm water voor thee, koekjes op een schaal, appels en mandarijnen. Ten tijde van Kerstmis heb ik heel wat kerststollen voorbij zien komen. Mensen namen zelf koekjes of iets anders te eten mee. Na een oproep van Margriet Quarles van Ufford om pakken koffie in te leveren kwamen we daar bijna in om! Maar goed, geen idee natuurlijk hoe lang het zou duren.

Iedere dag was er wel een coördinator of een vrijwilliger die boodschappen deed, ook voor de familie

(Vervolg op pagina 10)

(Vervolg van pagina 9)



Deze Paaskaars werd aangeboden door Sliedrecht. Een gemeentelid had hem beschilderd. Deze kaars is de laatste uren gebruikt om het licht door te geven, ook bij de afscheidsdienst.

Tamrazyan. Er was een kookschema, tussen 18.00 en 18.30 uur kwamen de kokers met schalen vol eten. Vaak kookte de familie ook zelf, ik heb heerlijk Armeens gegeten! Pauline Kuipers maakte op zondagavond hamburgers en haalde de bijbehorende frieten om de hoek. Groot succes bij de kinderen Tamrazyan en haar eigen kinderen die ook meteen aanschoven.

Appgroepen

Er waren drie appgroepen: Coördinatie, Wel en wee in Bethel en Oproep bezoekers. Ik heb deze apps nog allemaal op mijn telefoon staan, moeilijk om afscheid van te nemen. Allerlei nieuwtjes werden uitgewisseld; persvoorlichter Florine Kuethe stuurde een appje om haar komst aan te kondigen met een journalist, foto's van grappige dingen die er gebeurden of teksten die wij kregen aangereikt. De app Oproep bezoekers gebruikten wij (ook 's nachts) wanneer er maar één kerkganger bij de voorganger zat. In die appgroep zaten mensen uit de buurt die dus wat sneller naar de Bethelkapel konden komen.

Kerk-zijn

Uit de gesprekken met kerkgangers heb ik veel mogen leren. Van twee

diaconieën hoorde ik over het feit dat zij zelf uitgeprocedeerde (Armeense) gezinnen herbergen. In samenspraak met de kerk en de woningbouwvereniging werd een huis geregeld. Vader en moeder helpen met klusjes in de kerk. De eerste keer dat ik hierover hoorde was de Armeense Olga ook mee als kerkganger. Snel schakelen met STEK, Marian Hoek van Dijke (communicatie) zou haar telefonisch interviewen, om van haar verhalen te kunnen leren. Verder praatten we vooral over het kerkasiel, hoe het met de familie gaat, of ze het konden volhouden en of de politiek al was te bewegen. Velen vertelden dat dit kerkasiel, op ieder moment van de dag naar binnen kunnen lopen voor een kerkdienst, een nieuwe vorm van kerk-zijn is. Dat hebben we in Den Haag als 'vanzelf' uitgevonden.

De vele kerkdiensten, iedere voorganger vulde het weer anders in. Overdag mocht het orgel bespeeld worden of de vleugel in de kapel. Soms werd een voorganger begeleid door een violiste of een heuse band of een heel koor. We zongen liederen uit het liedboek, het boekje met Taizé-liederen werd flink gebruikt maar ook opwekkingsliederen en Engelse gospelsongs. Ik heb leren mediteren op een psalm, en samen met een voorganger en een

paar kerkgangers het boek Prediker doorgenomen.

Gedichten

Via de mail kwamen prachtige gedichten van Marinus van den Berg binnen. En Hayarpi, de oudste dochter, schreef gedichten die ons enorm aanspraken. Alle gedichten hebben we in een map gedaan, om te lezen maar ook eventueel mee te nemen. Hayarpi heeft haar gedichten op een blog geplaatst: gedichtenvanhayarpi.wordpress.com. Echt de moeite waard om deze te lezen. Ze zullen ook nog in boekvorm worden uitgegeven.

Doel bereikt

Op de achtergrond werd hard gewerkt om de politiek te bewegen. Veel dank daarvoor is aan Rein Willem's verschuldigd. De plaatselijke afdelingen van het CDA roerden zich, we zagen lange mails van partijleden die zich zorgen maakten over de positie van die partij. Moeilijk te begrijpen was het wel. Maar uiteindelijk telt het resultaat. Op woensdag 30 januari hebben we met een krachtige kerkdienst afscheid genomen van de Bethelkapel. Het doel was bereikt. Op zondag 10 februari werd dit gevierd met een dankdienst in de Grote Kerk.

Willemien de Vlieger-Moll



Maaltijdgroep in de Duinzichtkerk, 4 februari



De eerste maaltijdgroep in de DZK op 4 februari is geslaagd!



De tafels zijn mooi gedekt.



Hans en Caroline hebben een heerlijke Indonesische maaltijd bereid.



Het is een heel gezellig samenzijn met de mensen van de 'oude' maaltijdgroep en de mensen van de Duinzichtkerk.

Oproep: vrijwilligers gezocht!

Wij zoeken nog vaste vrijwilligers voor de maaltijdgroep!

Voor elke maaltijdgroep zijn twee koks, twee inkopers voor de boodschappen en twee afwassers nodig. Vele handen maken licht werk!

Meld je aan bij Caroline Wassenaar (Cmwassenaar@outlook.com) of Tineke van Bommel (bommelre@xs4all.nl) .

Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden

De Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG Den Haag e.o.) biedt u een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel en probeert samen met u antwoorden te vinden op levensvragen.

Op maandagavond 25 maart organiseren we een informatieavond in Den Haag in de zalen van Eltheto. (Bethlehemkerk hoek Laan van Meerdervoort-Azaleaplein). De avond begint om 20.00 uur en zal tot ongeveer 22.00 uur duren. Om 19.30 uur staat de koffie klaar. Op deze avond kunt u alle inlichtingen krijgen over de cursus en over de zomerschool die ook dit jaar weer in juni wordt georganiseerd.

De avond begint met twee korte lessen om u een idee te geven van de inhoud van de cursus. De onderwerpen van de lessen zullen gekozen worden uit de bijbel, maar ook uit de samenleving, geloofs- en levensvragen. Daarna is er voldoende tijd om vragen te stellen, over de lessen zowel als over de cursus. Na de pauze krijgt u de gelegenheid om met de verschillende aanwezige docenten en met het vak wat zij geven kennis te maken.

Bij genoeg aanmeldingen begint de nieuwe cursus weer in september op woensdagavond en/of op donderdagmiddag, afhankelijk van de belangstelling.

Hopelijk mogen we u op 25 maart verwelkomen. Denkt u aan betaald parkeren. De kerk is bereikbaar met openbaar vervoer vanaf het Centraal Station met RandstadRail 3 richting Loosduinen en vanaf Station Holland Spoor met tram 12 richting Duindorp.

Laat u even weten of u komt door een berichtje te sturen naar de secretaris, Annemarie van Duijn, e-mail: w.van.duyn1@kpnplanet.nl, tel: 071-4073566 /06 5537 5048. Meer informatie over de cursus is te vinden op de website tvghdenhaag.nl.

ORGELCONCERT

OM ALVAST IN UW AGENDA TE NOTEREN:
zaterdag 6 april 2019 in de Duinzichtkerk

Na een goed bezocht prachtig eerste orgelconcert op 2 februari j.l. door André de Jager, wordt in de serie van drie orgelconcerten ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Van Vulpen orgel op zaterdag 6 april 2019 het tweede concert verzorgd door onze eigen cantor-organist Gert Boersma.

Het concert - waarvan de toegang vrij is - vangt om 16.00 uur aan. Na afloop een drankje in de Kapel. Nadere informatie over het concert volgt in het volgend nummer van Onderweg. Nu reeds van harte bij u aanbevolen!

Sam Boelens





PROGRAMMA

WERKGROEP MARIENBRUNN

- Di 5 MAART 20.00 uur Duinzichtkerk, kapel
SAMEN ZINGEN, LIEDEREN UIT
LIEDBOEK EN LIED ROND
DUURZAAMHEID, o.l.v. Niels Zeven
- Di 19 MAART 20.00 uur Duinzichtkerk, kapel
SAMEN ZINGEN, o.l.v. Niels Zeven
- Wo 27 MAART inloop en toelichting 19.30 uur, Duinzichtkerk,
20.00 uur Vertoning FILM "Wir sind das Volk –
Liebe kent keine Grenzen".
De film gaat over de DDR tijd en een verlangen
naar vrijheid.
- Di 2 APRIL 20.00 uur Duinzichtkerk, kapel;
SAMEN ZINGEN, mede ter voorbereiding op
reis naar LEIPZIG, aansluitend werkgroepver-
gadering en napraten over film van 27 maart.
- Do 30 MEI –
Ma 3 JUNI Bezoek aan Partnergemeente Marienbrunn in
Leipzig (Hemelvaartsweekend).

PREEKROOSTER

H.A. = Heilig Avondmaal,
w+c = Woord en Communie

Duinzichtkerk

Aanvang 10.00 uur, tenzij anders
vermeld

- 24/02 ds. A. Sterrenburg
03/03 ds. C.M. Schreuder
10/03 ds. J. van de Meent
17/03 ds. S.H. Smits, H.A.
24/03 mw. B.J. Zwaan, geestelijk
verzorger Nebo
31/03 ds. H.J. Steinvoot

Nebo

Aanvang 11.30 uur

- 03/03 Pastor C. Hofschreuder,
w+c
17/03 2e zondag v/d veertig da-
gentijd, ds. A. Sterrenburg
31/03 4e zondag v/d veertig da-
gentijd, ds. Th. Koelewijn,
H.A.
14/04 Palmzondag, ds. P. Wilbrink



kerk in actie



Protestantse
Kerk



Lutherse kerk te Winschoten

Collecterooster

24 feb	1e collecte Wijkdiaconie	2e collecte PKN Catechese en Educatie
3 mrt	HAASTU, studentenpastoraat	Eigen wijkgemeente
10 mrt	40-dagentijd collecte Kerk in Actie - voorjaarszending Cuba	Eigen wijkgemeente
17 mrt	40-dagentijd collecte Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat	Eigen wijkgemeente
24 mrt	40-dagentijd collecte Kerk in Actie - Kinderen in de knel, India	Eigen wijkgemeente
31 mrt	PKN Missionair werk	Eigen wijkgemeente

Opbrengsten collecten januari

6 januari	1e collecte	Diaconie	161,65
	2e collecte	Dovenpastoraat	201,25
13 januari	1e collecte	Aandachtscentrum	336,35
	2e collecte	Eigen wijkgemeente	131,55
20 januari	1e collecte	Diaconale collecte Paardenberg	107,82
	2e collecte	PKN Oecumene	82,70
27 januari	1e collecte	Diaconie	141,00
	2e collecte	Eigen wijkgemeente	100,82

Gegevens betreffende de gemeente

Predikant:

Interim-predikant is ds. Jaap van de Meent, bereikbaar tel. 06-20498002. e-mail: contact@jaapvandemeent.nl. Ook bereikbaar via het kerkelijk bureau.

Diaconaal opbouwwerker:

Jorine de Klerk vervangt tijdelijk Robin de Jong. Bereikbaar via STEK: 070-3181616, info@stekdenhaag.nl of JdeKlerk@stekdenhaag.nl; 06-58070043, werkdagen: di en do.

Jeugdwerker:

Chris van Wieren, maandagen in de DZK en vrijdagen in de CTK; 06-34933775 / c.vanwieren@pkn.nl

Scriba:

Gerrit van Straalen, Oostduinlaan 81, 2596 JJ Den Haag, tel.: 070-3268822

Organisten:

Duinzichtkerk: Gert Boersma, Meerburgstraat 8, 2804 ZE Gouda, tel.: 0182-539162; Vervanging: Roelfien Folkersma, Hemsterhuisstraat 10, 2513 RD Den Haag, tel: 06-29155905

Kerkelijk bureau:

Annika Kruithof, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC 's-Gravenhage. Openingstijden: maandag en vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze uren en bij afwezigheid contact via voicemail op tel. 070-3245778. Alle correspondentie en nota's naar het Kerkelijk Bureau. Ook bereikbaar via e-mail: duinvre@xs4all.nl.

Adres voor doopbediening, huwelijksbevestiging en attestaties:

Neem contact op met het kerkelijk bureau of met de scriba.

Auto-rijdienst Duinzichtkerk:

Tineke van Bommel-Reehoom, tel. 06-4454 3447

Beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel:

Vrijwillige bijdragen, bijdragen in het kader van de Actie Kerkbalans, giften of legaten ten behoeve van de Wijkgemeente Archipel Benoordenhout gaarne overmaken op rekening NL69 INGB 0000 2461 28 t.n.v. Beheersstichting DZK/VK. Penningmeester: Kerst K. Troost, tel. 06-83702602 of e-mail kerstktroost@gmail.com

Penningmeester ZWO-commissie DZK/VK:

Rekening NL 92 INGB 0000 5439 89

Onderhoudscommissie DZK/VK: Stan Butijn

Penningmeester Wijkdiaconie:

Rekening NL63 INGB 0000 3115 17. Informatie bij Nel Klamer-Brouwer, Bankstraat 157, 2585 EM Den Haag, tel. 070-3501317, e-mail: p.klamer@ziggo.nl

Werkgroep Marienbrunn

De Werkgroep Marienbrunn onderhoudt de contacten met onze Partnergemeente in Leipzig. Rekening NL81 INGB 0000 4579 54

Kosterij Duinzichtkerk:

Sylvia Huijboom, Van Hogenhoucklaan 93, 2596 TC, tel. 070-3245774

Lezing Tomáš Halík

4 maart in de Christus Triumfatorkerk

Op uitnodiging van DEZINNEN is prof. dr. Fr. Tomáš Halík van 4 t/m 6 maart in Nederland. Hij geeft op 4 maart een lezing bij DEZINNEN in de Christus Triumfatorkerk. Aanmelding kan nu al via info@dezinnen.nl, de kosten zijn € 10. Aanvang 20.00 uur.

Halík wordt gezien als één van de meest invloedrijke theologen van deze tijd en is hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit van Praag. Hij is in ons land vooral bekend door zijn boek 'Geduld met God', dat in diverse talen werd vertaald en internationaal goed werd ontvangen.

Tomáš Halík is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. Zijn lezing op 4 maart is gebaseerd op zijn boek 'Raak de wonden aan: over niet zien en toch geloven', dat in 2018 in het Nederlands verscheen.



AGENDA

FEBRUARI

- donderdag 21 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.
- donderdag 21 20.00 uur Lezing door Alain Verheij. 'De bijbel: (nog steeds geen) oud papier?' Locatie Christus Triumfatorkerk. Vrij entree.

MAART

- maandag 4 20.00 uur Lezing (in het Engels) door prof. dr. Fr. Tomáš Halík gebaseerd op zijn boek 'Raak de wonden aan: over niet zien en toch geloven'. Locatie Christus Triumfatorkerk, entree EUR 10,00. Aanmelden via info@dezinnen.nl
- dinsdag 5 20.00 uur Werkgroep Marienbrunn, samen zingen o.l.v. Niels Zeven mede ter voorbereiding bezoek aan Leipzig. Iedereen welkom in de Duinzichtkerk.
- donderdag 7 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.
- donderdag 7 11.00 - 12.30 uur Bijbels Leerhuis, ter voorbereiding van de dienst op 10 maart, onder leiding van ds. Jaap van de Meent, Duinzichtkerk.
- donderdag 14 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.
- zondag 17 ca.11.15 uur Wereldwinkel na de dienst in de kapel van de Duinzichtkerk
- dinsdag 19 20.00 uur Werkgroep Marienbrunn, samen zingen o.l.v. Niels Zeven mede ter voorbereiding bezoek aan Leipzig. Iedereen welkom in de Duinzichtkerk.
- donderdag 21 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.
- zondag 24 ca. 11.15 uur Gemeenteberaad na de kerkdienst in de kapel, Duinzichtkerk.
- woensdag 27 20.00 uur Vertoning film over Leipzig, kapel Duinzichtkerk.
- donderdag 28 10.00 - 11.00 uur Koffie drinken met de koster in de kapel, Duinzichtkerk.

APRIL

- dinsdag 2 20.00 uur Werkgroep Marienbrunn, samen zingen en vergadering werkgroep ter voorbereiding reis naar onze zustergemeente in Leipzig, locatie Duinzichtkerk.

